



# Teken van Leven

## Najaar/Winter 2015



Doopsgezinde Gemeente

Enkhuizen & omstreken

Venedic 17



Website: [www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl](http://www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl)

# Kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen & omstreken

Voorzitter:	br. J.C. Nolthenius	(Jaap)
Boekhouder:	br. T.P. Jonker	(Theo)
Secretaris / Notulist:	br. H.J. van Lijnen Noomen	(Hendrik Jan)
Lid:	zr. J. Visser	(Anneke)
Coördinator predikanten & organisten:		E.M. Heijnings
Adres Vermaning:	Venedie 17, 1601 HA te Enkhuizen	s.v.p. geen post naar dit adres
Secretariaat/koster: H.J. van Lijnen Noomen	Noorderpoort 25, 1601 PT Enkhuizen	tel./fax: 0228 31 65 12
Email secretariaat:	dgenkhuizen@doopsgezind.nl	
Rekeningnummers:	NL82 INGB 0000 1268 75 of NL97 ABNA 0471 4172 62 Restauratiefonds: NL06 ABNA 0431 7410 50	
Alle betalingen: t.n.v. Doopsgezinde Gemeente E & O, 1613 CL Grootebroek		



## Van de voorzitter

In en om onze tuin was en is er volop actie. Bij onze burens is de perenoogst bijna klaar, alle attributen kunnen weer schoongemaakt en opgeruimd worden tot volgend jaar oktober. Normaal is het zeer rustig, maar tijdens de pluk lopen hier wel meer dan 50 Poolse medewerkers rond. De peren gaan de koeling in en worden pas volgend voorjaar verkocht.

In de tuin is het ook druk, bijen zijn actief op de bloemen van de klimop, ze verzamelen daar stuifmeel en honing voor bouw materiaal en voedsel. Je hoort het gezoem al van verre. Ook zijn er weer spreuwen, die zich gezellig kwebbelend klaarmaken voor de grote tocht. Daarnaast wordt er veel activiteit ontplooid door onze spechten, merels, lijsters en koolmezen.

Ook in de Vermaning was er actie en wel op onze verkoopdag. De verkoopdag leverde ruim 260 euro op.



Waar ik niet op gerekend had, vond plaats bij het opruimen van de kerkzaal, toen er opeens een brainwave kwam, waardoor alles veranderde en we, wat het plan was, niets lieten weghalen van wat er over was, maar juist zullen bewaren voor een tweede verkoopdag. Het algemene gevoel was, dat we op een verkoopdag volgend jaar in de stad, de deuren openen en dat dan de omzet veel hoger moet kunnen zijn.

De totale restauratie van de preekstoel kan zo weer een stapje naderbij komen. Terugkijkend houd ik een goed gevoel aan de verkoopdag over en dank ik een ieder voor zijn of haar inzet.

Graag wil ik u nog vragen om 9 november vrij te houden i.v.m. de ledenvertoeving.

*J.C. Nolthenius*

## **Doopsgezinde Zending**

### **Zusters en broeders,**

Op 13 september 1985 brengt een oecumenische groep van Afrikaanse theologen het beroemde Kairos document tegen apartheid uit. De boodschap is ijzersterk, want degelijk bijbels onderbouwd. Valse, apartheid steunende theologie krijgt rake bijbelse tegenspraak. Redenaties van de staat die ongelijkheid legitimeren niet minder. Kerken worden opgeroepen tot eendrachtig staan naast de onderdrukten. Kritische doordenking van aanvaardbare middelen van verzet is aan de uitgave vooraf gegaan. Bijzonder is dat het zo zorgvuldig opgestelde document aangeeft *niet af* te zijn. De hoop en het gebed van de groep schrijvers is dat werken aan gerechtigheid en aan verzoening ingang vindt. Deze benadering is ook vandaag in Afrika (en elders) van levensbelang.

### **Afrikaanse kerkmensen gaan dóór met studie, bezinning en actie...**

De universiteit van Johannesburg lanceert dit najaar in de terugblik op de Kairos-periode van '85 een programma voor studie en bezinning. Centraal staat het leren omgaan met

'dangerous memories' oftewel: herinneringen aan crisissituaties als ijkpunt leren gebruiken voor het leven nu. Langs die weg juist ook de bijbelverhalen levend houden is het doel. Aan ruime deelname door jonge theologen uit heel Afrika wordt dan ook ijverig gewerkt. Onze bondgenoten van TEE (verspreiders van theologische scholing in Afrika) zijn daarbij speciaal betrokken.

### **Ook vrouwelijke deelname mogelijk maken!**

Ds Mabuluki, directeur TEE, meldt dat het programma jonge vrouwelijke theologen een uitgelezen kans biedt om kennis, horizon en netwerk te verbreden. Financiën ontbreken echter. TEE wil het vier vrouwen mogelijk maken mee te doen en zoekt daarvoor nog € 1500,--. Of de Doopsgezinde Zending een helpende hand kan bieden? Dat gaan we, met uw hulp, graag doen.

### **Hoe kunt u helpen?**

Uw financiële bijdrage voor deelname van jonge Afrikaanse vrouwelijke theologen aan deze 'Kairos-theologie' in TEE-verband ontvangen we, bij voorkeur via e-bankieren, graag op bankrekening NL64ABNA0545424976 t.n.v. Doopsgezinde Zending. [www.doopsgezindezending.nl](http://www.doopsgezindezending.nl)

Bij voorbaat dank, sjaloom!,

*Chris Maas,  
voorzitter Doopsgezinde Zending*

Secretariaat:

Dongewijk 16, 3831 LA Leusden.

E [info@doopsgezindezending.nl](mailto:info@doopsgezindezending.nl)

T + 31 33 433 30 85

M + 31 6 128 10 245

## **Zoekt u een vrijwilliger? Of wilt u aan de slag als zorgvrijwilliger?**

Vrijwilligerspunt West-Friesland en diverse andere organisaties ervaren een toenemende behoefte aan zorgvrijwilligers. Ouderen of mensen met een beperking zoeken een wandelmaatje, of iemand die helpt bij de boodschappen of in de tuin. Omdat het hier gaat om 1op1 situaties en om kwetsbare burgers, kun je hier niet zomaar een vrijwilliger op zetten. Hoe zorg je dat de vrijwilliger begeleidt of toegerust wordt om vrijwilligerswerk voor kwetsbare mensen te kunnen doen (zorgvrijwilligerswerk)? En hoe kunnen hulpvragers enerzijds en mensen die een ander willen helpen anderzijds elkaar eenvoudig en laagdrempelig vinden? Naar aanleiding van deze vragen is de Poule Zorgvrijwilligers opgezet.

De Poule Zorgvrijwilligers is een initiatief van De Wering, MEE, Omring en Vrijwilligerspunt en verbindt vrijwilligers - voor korte of langere tijd - aan particulieren met een zorgvraag. Beide partijen worden op een laagdrempelige manier bij elkaar gebracht. Vrijwilligerspunt coördineert de matches en brengt zowel hulpvrager als vrijwilliger onder bij een organisatie die, indien nodig, beschikt over de juiste kennis en expertise om het vrijwilligerswerk te begeleiden.

Vrijwilligerspunt West-Friesland  
Maelsonstraat 20 1624NP HOORN  
info@vrijwilligerspunt.com  
0229-216499 .

## **Maurits Groen verzorgt de vierde Menno Simons-lezing**

**De vierde editie van de Menno Simons-lezing wordt verzorgd door Maurits Groen. Groen geldt als een van de meest invloedrijke Nederlanders op het gebied van duurzaamheid en behaalde dit jaar dan ook de eerste plaats in de 'Duurzame 100' van Dagblad Trouw.**

**De Menno Simons-lezing wordt gehouden op zaterdag 7 november in Heerenveen.**

De Menno Simons-lezing is een initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, het landelijk bureau van de doopsgezinde geloofsgemeenschap. Met de lezing wil zij kerk en wereld bij elkaar brengen rondom een thema dat past bij de doopsgezinde identiteit. De lezing is vernoemd naar de Nederlandse kerkhervormer Menno Simons, grondlegger van de internationale doopsgezinde geloofsgemeenschap. De voorgaande lezingen werden gehouden door achtereenvolgens Abram de Swaan, Louise Fresco en Hans Achterhuis. In de lezing van 2015 zal Maurits Groen onder de titel 'Nieuwe Energie' ingaan op omvang en gevolgen van de huidige klimaatproblematiek op mondiaal niveau, spreekt hij zijn zorgen uit over de huidige koers op milieu- en klimaatgebied én schetst hij een hoopvol perspectief voor de toekomst. Groen: 'Waar we uiteindelijk uitkomen, hangt sterk af van hoe we ons opstellen. En dat perspectief geeft veel nieuwe energie, figuurlijk gesproken.'

Maurits Groen (1953) was als kind al betrokken op het milieu. Toen hij op school hoorde dat je papier kunt recyclen, ging hij direct deur-aan-deur oude kranten ophalen. Tijdens

zijn studie politicologie raakte hij verder bevlogen over milieu- en ontwikkelingsproblematiek. Maurits Groen was hoofdredacteur van het magazine van Milieudefensie, werkte mee aan radio- en televisieprogramma's over natuur en milieu en richtte in 1982 adviesbureau Maurits Groen Milieu en Communicatie op. In 2006 haalde hij Al Gore naar Nederland met diens film An Inconvenient Truth. Naast zijn onvermoeibare activiteiten als initiatiefnemer en verbinder van duurzame projecten en activiteiten, richtte hij een drietal bedrijven op, waarvan Off-Grid Solutions het bekendst is. Dit bedrijf produceert de WakaWaka lamp die op zonnecellen werkt en steeds vaker wordt ingezet als noodverlichting in crisisgebieden.

Groen is verder lid van onder meer Platform Urgenda, de Stuurgroep 'Duurzame Dinsdag', de Nederlandse Raad van Advies van de Club van Rome en de redactie van het vak-tijdschrift Milieu. Ook richtte hij Milieubende op, een stichting die via theater en workshops kinderen uit groep 7 en 8 uitdaagt om mee te denken over oplossingen voor milieu- en klimaatproblemen. In 2009 organiseerde Maurits Groen de Klimaattrein, die met de Nederlandse delegatie naar de 'Kyoto-onderhandelingen' in Kopenhagen reed. Dat evenement zal hij dit jaar wederom organiseren, voorafgaand aan de klimaatop van de Verenigde Naties aan het einde van dit jaar in Parijs.

*De Menno Simons-lezing wordt gehouden op zaterdag 7 november, aanvang 15:00, in het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente in Heerenveen (Kerkstraat 36). De lezing is gratis toegankelijk en staat open voor alle geïnteresseerden. [www.doopsgezind.nl](http://www.doopsgezind.nl)*



## **Kerstmaaltijd voor Ouderen**

In de donkere dagen voor de **kerst** wordt u altijd uitgenodigd voor een gezellige kerstmiddag.

Ook dit jaar bent u van harte welkom in "**Herfstzon**", Romeijnstraat 41 op zondag 20 december om 16.00 u. Het belooft weer 'n gezellige middag te worden met 'n hapje, 'n drankje en natuurlijk zingen we met elkaar!

Weet, dat u uitgenodigd bent! Mocht u zich op willen geven, dan kan dat bij:

Hetty de Groot tel. 0228 - 313 031 of bij

Lenie Baks 06 - 45 28 00 37.

Voor vervoer kan gezorgd worden. Deze organisatie berust al vele jaren bij de diaconieën van de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Protestantse Gemeente en de PCI van de RK-kerk.

## **Wederdopers, Menisten en Doopsgezinden (III)**

*Geschreven door: Beatrix Jonker-Voort*

Anno 2015 is de wereld geneigd alle vormen van West-Europees Christendom op één hoop te vegen. In de kerk doet men volgens die opvatting aan iets wat met de nogal vormeloze term "spiritualiteit" wordt aangeduid. In de ene kerk is wat meer stoffering aanwezig dan in de andere, maar dat is zo ongeveer het enige verschil. Of toch niet?

De Oude Kerk en later de Rooms-Katholieke koester(d)en een rijke cultuur aan beelden en voorstellingen. Die cultuur heeft zich ontwikkeld in een tijd dat de gewone man niet le-

zen of schrijven kon, en ze heeft ongelofelijke kunstschat-  
ten opgeleverd. Wie de glas-in-lood vensters in Franse ka-  
thedralen of in de grote kerk van Gouda bekijkt, die kan  
daaruit hele evangelieverhalen en talloze heiligenlevens af-  
lezen.

De Reformatie - in al haar verscheiden vormen - was niet  
alleen het product van veranderende maatschappelijke op-  
vattingen over geloven in het algemeen en over de uitleg  
van de Schrift in het bijzonder, ze werd ook aangedreven  
door de techniek: dankzij de boekdrukkunst kwam niet al-  
leen een enorme hoeveelheid relatief goedkope geschriften  
op de markt, maar leerden ook meer mensen lezen en  
schrijven. Het woord of, zo u wilt, het Woord kwam cen-  
traal te staan. De manier waarop met Bijbelteksten werd  
omgegaan leunde niet meer uitsluitend op kerkelijk gezag,  
maar werd in protestantse kringen tot onderwerp van dis-  
cussie. In kringen van Luther en Calvijn lag het zwaarte-  
punt in die discussies bij de geleerden - meestal mannen die  
ooit ambtsdragers waren geweest in de Oude Kerk en die  
tot de reformatie waren overgegaan. Uiteraard zal ook hun  
aanhang wel de nodige gespreksstof hebben gehad, maar  
we moeten er ons niet al te veel van voorstellen. Wanneer  
een pastoor overging tot de reformatie, dan ging meestal  
zijn kerkvolk daarin mee zonder al te veel overpeinzingen.  
De bevolking was gewend aan gebouw, omgeving en ook  
aan de administratie van de kerk (huwelijk, doop en uit-  
vaart) en had waarlijk wel andere dingen aan het hoofd dan  
discussies over doop en avondmaal. Nog altijd kun je in bij  
voorbeeld Overijssel en Gelderland dorpen vinden die als  
Rooms-Katholiek eilandje in een zee van Protestantisme  
staan of andersom. Of, dichter bij huis: in het gebied tussen

Hoorn en Enkhuizen zijn kennelijk de pastoors pastoors gebleven, terwijl in de omringende dorpen (m.n. Venhuizen en Opperdoes) ze overgingen tot de reformatie.

Bij de dopers lag dat toch iets anders. De dopers werden heviger vervolgd dan aanhangers van Luther en Calvijn, mede omdat ze door hun strikte opvattingen over volwassendoop zich plaatsten buiten de bestaande vormen van gezag: wie weigerde zijn kinderen te laten dopen, die plaatste het kind en ook zichzelf buiten de gevestigde orde. De overheid ontzag zich niet mee te werken aan het vervolgen van 'kettters' die door kerkelijke rechtbanken waren aangebracht. Wie dus zijn overtuiging serieus nam, die deed er goed aan, daar te gaan wonen waar diezelfde kerk en overheid weinig aanwezig waren: in dunbevolkte, waterrijke gebieden. Nog altijd zijn de meeste en vooral de oudste Doopsgezinde gemeenten te vinden in Friesland, in Zeeland en in Noord-Holland boven het IJ. Grote steden zoals Haarlem en Amsterdam herbergden van oudsher veel verschillende culturen. Maar met name op het Friese platteland, in Waterland en in de Zaanstreek hebben veel dopers zich na verloop van tijd min of meer veilig durven voelen.

Daar waar de Magisteriële Reformatie de discussies voornamelijk overliet aan de geleerden, de 'magisters', daar waren de dopers een typische volksbeweging met een collectieve afkeer van centraal gezag of hiërarchie. Nog altijd zijn alle gemeenten zelfstandige organisaties en bepaalt de gemeente wie voorgaat in de eredienst, beheert ze zelf haar gebouwen en financiën. Dat heeft grote voordelen: zo zal er geen centrale vergadering beslissen of iemand - geschoold of ongeschoold - een functie mag bekleden of niet, wordt er geen gedragsregel of kerkorde van boven af opgelegd en kan niemand van buiten af zomaar even een gebouw sluiten

of verkopen. Daar staat tegenover dat de gemeente zelf altijd zelf overal voor moet zorgen. Een gebouw verkopen en de kerkganger vriendelijk verzoeken zich bij een andere wijkgemeente aan te sluiten wordt trouwens moeilijk: er is gewoon geen andere wijkgemeente. Bovendien is in de authentieke doperse opvatting de gemeente zoveel als het lichaam van Christus (1 Kor. 12: 12 - 30) en sluiting van het gebouw betekent niet alleen het feitelijk opheffen van de gemeente, maar ook het afschaffen van Christus zelf.

De dopers vormden van oudsher een lekenbeweging: de Geest des Heeren bepaalde wie de gave had van het woord en de gemeente beoordeelde de kwaliteit daarvan. Aan het einde van de zeventiende eeuw besluit de Amsterdamse gemeente toch maar een opleiding voor Doopsgezinde 'leraren' in het leven te roepen. De "Kweekschool", lange tijd de gebruikelijke term voor wat later het "Seminarie" genoemd zou worden, ging voorzien in een gedegen klassieke vorming, tot 2003 aan het Singel in Amsterdam, sedertdien als onderdeel van de predikantsopleiding aan de Vrije Universiteit in dezelfde stad.

Waarin schuilen nou van oudsher de verschillen tussen die opvattingen bij Luther, Calvijn en de dopers? Eigenlijk komt het hier op neer: bij zowel Luther (1559) als bij Calvijn (o.a. 1568) worden gezaghebbende belijdenissen opgesteld die de uitleg - door de voormannen van de beweging - van het Bijbels gedachtegoed krachtig samenvatten. Luther staat uitvoerig stil bij de genadeleer. Calvijn legt de nadruk op de wet en op een uitverkiezing (of niet) waar de gelovige zelf weinig aan kan veranderen. De erfzonde is een nadrukkelijke factor in het denken - ook een erfenis van kerkvader Augustinus. In doopsgezinde kringen wordt men nog altijd geacht zelf zijn belijdenis te schrijven en heeft de nadruk

altijd gelegen op de navolging van Christus. Wie zich in aan hem verbindt door de doop is vrij van zonden (Jes 1:18) Volgens Calvijn dient ook de overheid zich te houden aan Gods wetten, Luther heeft geen bezwaar tegen samenwerking met diezelfde overheid. Maar de dopers houden die twee gescheiden: de gemeente van Christus staat weliswaar *in* de wereld, maar is niet aan haar gelijk. Integendeel, ze vormt er een contrast mee. Het gaat er mij nu even niet om wie of er gelijk heeft of in welke mate de diverse opvattingen in de praktijk uitvoerbaar zijn. Ik heb alleen geprobeerd iets te laten zien van de groeiprocessen die in Nederland hebben geleid tot een kleurrijke en diverse kerkcultuur.

## **Lezing zr. drs. C.M.A. Frederiks in de Zuiderkerk over Leonard Cohen.**

Donderdag 19 november a.s. 20.00 u.

Leonard Cohen is een singer/songwriter, die liederen heeft geschreven, die door generaties heen bekend zijn. Denk aan bijvoorbeeld Suzanne en Hallelujah. De joodse wortels van COHEN zijn onmiskenbaar. Vrijwel al zijn songteksten bevatten verwijzingen naar de Bijbel en hebben een religieuze laag.

## **Gedenkschrift ds. Geert Boogaard**

*(29 mei 1908 - 5 augustus 1990)*

Zondag 8 november a.s. om 16.00 uur, zal er stil gestaan worden bij het feit, dat vijf-en-twintig jaar geleden ds.

Geert Boogaard is overleden.

Er zal dan o.a. een gedenkboek worden gepresenteerd,

waarin velen, die hem hebben gekend via zijn gedichten, of die hem als predikant hebben mee gemaakt, een bijdrage leveren.

Bij voorintekening kost dat boekje €6,50, op de middag zelf kost het €7,50. Bestelling bij: [hghaandrikman@pgenkhuizen.nl](mailto:hghaandrikman@pgenkhuizen.nl)

Deze presentatie zal plaatsvinden in de ZUIDERKERK met een inleiding en gedichten, afgewisseld met orgelspel van Jan Spijker.

## **COLLECTES in de VERMANING**

Uiteraard wordt er na afloop van de overdenking en de dankgebeden gecollecteerd in onze Vermaning.

In de regel is de eerste collecte voor een broederschapsbreed project, terwijl de tweede voor de eigen Gemeente bestemd is. Temeer, daar (nog) niet alle leden, vrienden en belangstellenden onze diensten bezoeken, zult u bij dit nummer van "TEKEN van LEVEN" een kaart aantreffen met het verzoek de rekening van onze Gemeente in-ieder-geval even te spekken. Immers zo'n uitgave aan de drukkerij is een flinke deuk in 't pakje boter . . . !

Dit jaar ontvangt u zelfs nog één nummer van het Contactblad van onze Gemeente. Wanneer u voorbij de Koepoort woont, krijgt u het blad via Post NL en ook dat is niet voor een 'appel-en-een-ei' meer! Aan de andere kant wordt u wél herinnerd aan 't feit, dat POSTZEGELS sparen (onbeschadigd en ruim uitgeknipt) nog steeds van waarde zijn voor de DOOPSGEZINDE ZENDING.

[www.doopsgezindezending.nl](http://www.doopsgezindezending.nl)

9 aug. :	Rijper Sociëteit	€ 20,60
	eigen Gemeente	€ 18,95
13 sept. :	Pastoraal Diaconaal Fonds	€ 9,15
	NL19ABNA 024349 3886	
	eigen Gemeente	€ 35,60
27 sept. :	St. Doopsgez. Wereld Werk	€ 17,50
	NL27TRIO 078688 0333	
	eigen Gemeente	€ 16,20
11 okt. :	Projecten DG Zending	€ 18,45
	NL64ABNA 05454 24976	
	eigen Gemeente	€ 46,25
25 okt. :	Vrouwen Zendings Hulp	€ 12,10
	NL60INGB 0000 516 726 t.n.v. VZH te Hoofddorp	
	eigen Gemeente	€ 19,40

Na afloop van onze diensten, snakken de meeste naar een koffie (met wat lekkers). Zijn wij al jaren gewend natuurlijk.

Dankzij de zg. BKK-lijst komen wij aan de bloemen (op de Avondmaalstafel) koffie en koek en treft u steeds het groene busje van de ZENDING. Onze vriend Gerrit Dijk noemt het steevast: "Voor de Protestantse Missie . . ." als hij het busje hanteert! Maar u begrijpt, dat afkomst zich niet verloochent.

Over dat ZENDINGSBUSJE gesproken . . . , zending gebeurt door de Doopsgezinden niet alleen in 't buitenland, maar ook (juist) in eigen land. De Gemeente te Almere ondervindt dat als geen ander.

"DE RUIMTE" ('t ontmoetingscentrum, dat dagelijks geopend is) wordt mede dankzij de Doopsgezinde Zending mogelijk gemaakt! Ook daarom kijkt u natuurlijk naar hun website [www.doopsgezindezending.nl](http://www.doopsgezindezending.nl). Dus tijdens de

diensten betaalt u uw gratis koffie met een paar muntjes, die een schouderklop gaan vormen voor anderen. Met nog twee maanden voor de boeg, zit er thans ruim € 100,00 in, dus hopen wij het resultaat van vorig jaar weer te kunnen halen! *(Dat was € 120,00. Gerrit Dijk laat 't busje graag rammelen!)*

Wanneer u, door wat voor oorzaken ook, niet in de Verma-ning was:

NL97ABNA 04714 17262: Doopsgezinde Gemeente

NL06ABNA 04317 41050: Restauratiefonds DG

Mocht u extra willen storten op één van deze rekeningen, dan zijn de leden van de kerkenraad natuurlijk altijd bereid u deze IBAN-nummers te verstrekken!

U weet toch, dat u uw **giften** aan onze Gemeente én andere fondsen allemaal in mindering kunt brengen van uw inkomen?

## In 't Spionnetje

(terugblik op 4 maanden Doopsgezind leven-in-de-brouwerij)

Over activiteiten in Doopsgezind Nederland hoeft hij u natuurlijk niets te vertellen, dat leest u immers elke 14 dagen in de nieuwsbrief van DOOPSGEZIND.NU via uw laptop of pc.

Bovendien ontvangt u elke maand van de A.D.S. het kleurrijke magazine DOOPSGEZIND.NL op uw mat.

Als u die beide NU **niet** zou ontvangen, en u wilt dat wél: trek de secretaris van uw Gemeente aan zijn vestje, bel hem





0228 - 316 512 of b.g.g. 06 - 38 94 13 06 dan komt het zeker op z'n pootjes terecht!

HOORDE, dat het monumentenweekend, weer velen naar de binnenstad lokte! Zo'n 400 bezoekers in onze Verma-ning, die natuurlijk veel belangstelling aan de dag toonden voor de bijzondere preekstoel met de sirenes (twee-staartige zeemeerminnen).

BEZIT u reeds zo'n fraai ZILVEREN THEELEPEL met de sirene er op? U belt gewoon 0229 - 50 30 50 of 0228 - 31 65 12 en zij zorgen er GRAAG voor, dat u voortaan ook uw thee of koffie roert met deze lepel ter waarde van € 15,00 en u steunt uiteraard de voortgang van de restauratie van de preekstoel.

HOORDE, dat er natuurlijk eerder was uitgegaan van € 8000,00 maar NU de sirenes te voorschijn zijn gekomen er een prijskaartje aan hangt van zo'n € 35.000,00. Natuurlijk heeft het PRINS BERNHARD-cultuurfonds al € 15.000 toegezegd, er blijft een flink gat over!

ZAG, dat de Evangelisch Lutherse Gemeente, u weet wel van de Breedstraat 40, met ingang van het nieuwe jaar ook om de veertien dagen gaat kerken! Er is afgesproken dat zij de eerste én de derde zondag van de maand samen zullen komen! Kunnen we - als we dat willen - lekker buurten! U weet toch, dat zij ook een website hebben: [www.elkenkhuizen.nl](http://www.elkenkhuizen.nl)  
WAT VINDT U TROUWENS van **onze** website?  
[www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl](http://www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl)  
Broeder S.W. de Vries heeft die flink onderhanden genomen vindt uw

*SPIONIER*

## Preekrooster en Agenda

Zond. 8 nov.	10.30 u	zr. ds. E. van Harlingen-Laan (Callantsoog)
Zond. 22 nov.	10.30 u	zr. ds. B. Jonker-Voort Enigheidsviering
Woe. 25 nov.	<b>17.00- 20.00 u</b>	Regio-bijeenkomst 'Dopersduin' Schoorl
Zond. 13 dec.	10.30 u	zr. ds. E. van Harlingen-Laan (Callantsoog)
Zond. 24 dec.	20.00 u	zr. ds. B. Jonker-Voort Kerstavond
Zond. 31 dec.	16.00 u	br. Anne de Jong (Schoorl) Oudejaarsavond
2016		
Zond. 10 jan.	10.30 u	zr. ds. B. Jonker-Voort
Zond. 10 jan.	16.00 u	Nieuwjaarsbijeenkomst Schouw 35, 1613 CL Grootebroek
Zond. 17 jan.	10.00 u	Oecumenische dienst Zuiderkerk
Zond. 24 jan.	10.30 u	drs. J.C. Nolthenius (Wijdenes) & br. J.F.A. van Uden
Zond. 7 feb.	10.30 u	REGIO-dienst op 'Dopersduin' Schoorl - aansluitend zinvol verblijf om elkaar beter te leren kennen!
Zond. 14 feb.	10.30 u	zr. M.A.G. Smit (Hoorn NH)
Zond. 28 feb.	10.30 u	zr. ds. B. Jonker - Voort
Zond. 13 mrt.	10.30 u	br. C. Jonker (Hoorn NH)
Dond. 24 mrt.	20.00 u	br. Anne de Jong (Schoorl) Witte Donderdag Enigheidsviering
Zond. 27 mrt.	10.30 u	zr. ds. B. Jonker-Voort Pasen



**SLUIT JE OGEN ÉÉN SECONDE**

Zet een lach op je gezicht

ZEG BEDANKT TEGEN HET LEVEN

Voor de liefde en het licht

GEEF EEN GLIMLACH AAN EEN VREEMDE

**KNUFFEL IEMAND, ELKE DAG**

En wees dankbaar voor de dingen

Die je vandaag beleven mag

*Vier het leven om je heen*

*Hang de slingers op en dans met iedereen*

**Het leven is al veel te kort**

En alleen is maar alleen

*Dus droom, durf, doe en deel met iedereen*



Kijk ook regelmatig op: [www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl](http://www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl)

[www.elkenkhuizen.nl](http://www.elkenkhuizen.nl) - en - [www.kerkpleinenkhuizen.nl](http://www.kerkpleinenkhuizen.nl)

*(de moeite waard!)*



Bistro-Cafetaria

## *Nooit Gedacht*

Waar gezelligheid, lekker eten en betaalbaarheid hand in hand gaan.  
Het team van MALAK & ALICE MITTIAS ontvangt u graag en gastvrij.

Westerstraat 51-53  
1601 AC ENKHUIZEN  
T. 0228 314 514  
[bistro.nooitgedacht@gmail.com](mailto:bistro.nooitgedacht@gmail.com)



WESTERSTRAAT 51 - 53

ENKHUIZEN

0228 - 31 45 14



[www.bistro-nooitgedacht.nl](http://www.bistro-nooitgedacht.nl)