



Teken van Leven

Voorjaar 2015



Doopsgezinde Gemeente

Enkhuizen & omstreken

Venedic 17



Website: www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl

Kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen & omstreken

Voorzitter:	br. J.C. Nolthenius	(Jaap)
Boekhouder:	br. T.P. Jonker	(Theo)
Secretaris / Notulist:	br. H.J. van Lijnen Noomen	(Hendrik Jan)
Lid:	zr. J. Visser	(Anneke)
Coördinator predikanten & organisten:	br. T.P. Jonker	
Adres Vermaning:	Venedie 17, 1601 HA te Enkhuizen	s.v.p. geen post naar dit adres
Secretariaat/koster: H.J. van Lijnen Noomen	Noorderpoort 25, 1601 PT Enkhuizen	tel./fax: 0228 31 65 12
Email secretariaat:	dgenkhuizen@doopsgezind.nl	
Rekeningnummers:	NL82 INGB 0000 1268 75 of NL97 ABNA 0471 4172 62 Restauratiefonds: NL06 ABNA 0431 7410 50	
Alle betalingen: t.n.v. Doopsgezinde Gemeente E & O, 1613 CL Grootebroek		



Van de voorzitter

Wanneer ik door mijn tuin loop en om me heen kijk, zie en hoor ik dat de lente er aan komt. Diverse planten zijn al weer bezig met de voortplanting en ook verschillende vogels zijn druk bezig en zingen dat het een lieve lust is. Veel insecten zie je nog niet, je hoeft dus - als je lui bent - nog niet naar buiten te gaan om naar de mieren te kijken, die zijn nl. of dood of nog actief in hun nesten, ze leven dan nog van hun voorraden.



Vogels zie je wel, bv. de koolmezen, bij hun kan je zien dat de ene koolmees dominantier is dan de ander. Op de voerplaats jaagt de dominantste de andere weg. Het kan ook anders hoorde ik laatst. "Een mees vloog tegen een raam op en viel op zijn rug op de grond en gaf, zo leek het, tekenen van een naderend einde. Een andere mees begon meteen met reanimeren door het slachtoffer overal te pikken en hem of haar op de buik te draaien. Het een en ander had zoveel effect, dat het slachtoffertje, zijn helper en een toeschouwer - een vogelleviet - met z'n drieën wegvlogen."

Ook onder mensen, zelfs onder kerkmensen, kan je waarnemen dat de een meent gelijk te hebben en dan de ander min of meer wegjaagt, ook hier kan je zeggen, "kijk eens naar de dieren en pas je gedrag aan."

In de kerkzaal kan je zien, dat de preekstoel stap voor stap wordt aangepakt. Een paar leden hebben het initiatief genomen om op vrijdag 2 oktober 2015 een verkoopdag te organiseren, om zo evenals met de lepeltjesactie geld te genereren voor de restauratie. U leest daar verder in de blad vast wel meer over.

Een andere activiteit is, dat de gezamenlijke gemeentes van Noord-Holland Noord op woensdag 8 april in Dopersduin te Schoorl van 17.30 tot 20.00 uur een themabijeenkomst organiseren. U bent hiervoor van harte uit genodigd, ook hierover leest u meer verder op in deze Tekenen van Leven.

Ik wil u goede paasdagen toewensen.

J.C. Nolthenius

De dopersen en hun religiositeit

Op woensdag 8 april a.s. van 17.30-20.00 uur vindt er in Dopersduin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl een bijzondere themabijeenkomst plaats, voorbereid door het drietal doopsgezinde theologen Tjalling Kindt, Wieteke van der Molen en Bart Santema. De aanleiding tot deze activiteit vindt haar oorsprong in eerder gehouden ontmoetingen, gericht op nauwere samenwerking tussen de Doopsgezinde Gemeenten in de Ring Noord-Holland-Noord en hun leden en vrienden onderling.

Als thema is gekozen voor: 'Pasen. En dan?'. Wat zijn vandaag de religieuze prikkels, die de doperse gemeenschap onderscheidend houden? Of is de aansluiting daarmee verwaterd? Hoe nu verder met de thema's, die eeuwenlang de dopersen spiritueel zó hebben geïnspireerd. Waardoor die

o.a. ook in maatschappelijk opzicht zó vruchtbaar zijn geweest. Maar die dat óók zijn in de huidige tijd als kerkelijke structuren 'in ontbinding' zijn! Terwijl juist de dopers principieel wars waren en zijn van 'formele' structuren. Het gevolg is vergrijzing, waaraan de doopsgezinde gemeenschap helaas ook niet ontkomt.

In de informele sfeer van Dopersduin zullen de belangstellenden met elkaar in dialoog gaan. De ontmoeting zal kunnen inspireren het dopers-religieuze onderscheidene bij elkaar 'wakker en operationeel' te maken. Er wordt gezorgd voor een eenvoudige maaltijd, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Opgaven vóór 1 april via de Doopsgezinde Gemeenten in de Ring Noord-Holland-Noord òf eventueel naar:

info@dopersduin.nl T. 072-509 12 74.

In Memoriam

Hanneke van Uden-Roelofsen

Ze was de bescheidenheid zelve; tijdens de gedachtenis, uitgesproken door zr. Van Harlingen-Laan, in de eerste dienst van 2015 sprak deze over Hanneke's bescheidenheid. Altijd stilaan haar gangetje, nooit de aandacht op zich vestigend, en zo was het ook wanneer ze in de Gemeente aanwezig was of even hielp opruimen na de dienst. Altijd bescheiden en bereid er met elkaar iets van te maken.

Hanneke van Uden-Roelofsen werd geboren in Harlingen, op 27 augustus 1939 in een gezin dat uiteindelijk vijf kinderen zou gaan tellen. De vader was predikant in de Nederlands Hervormde kerk, haar moeder hield het gezin draaiende. Aanvankelijk woonde het gezin in Friesland, maar er

werd nogal eens verhuisd, zoals dat gaat in predikantenfamilies.

Wanneer Hanneke op de middelbare school zit, strandt het huwelijk van de ouders. Opnieuw wordt er verhuisd, ditmaal door de moeder met haar kinderen, en ze komen terecht in Amersfoort. Lang heeft Hanneke daar niet gewoond, want zodra ze achttien is gaat ze in Amsterdam op kamers wonen om aldaar haar opleiding aan het muzieklyceum te gaan volgen. Muziek zal haar metgezel zijn, haar hele leven lang. Wanneer er vreugde in haar leven is, of zorg of twijfel, altijd is er de muziek die haar vergezelt.

Tijdens haar studiejaren ontmoet ze Hans van Uden en na haar opleiding te hebben voltooid trouwen ze. Hans werkt in Amsterdam, aanvankelijk wonen ze in Ouderkerk waar Hanneke muzikles geeft en van waaruit ze de stad blijft opzoeken om te zingen in de Cappella Amsterdam. De geboorte van zoon Bart onderbreekt de muzikale activiteiten van zijn moeder nauwelijks, want de muzieklessen kan ze gewoon thuis geven. Maar naast de muziek heeft Hanneke ook andere interesses, en haar droom is eigenlijk een eigen winkel te drijven waar allerlei natuurproducten worden verkocht, want ook de natuur is belangrijk voor haar. En zo verhuist ze na tien jaar in Ouderkerk te hebben gewoond, met man en kind terug naar Friesland, om in Gorredijk haar droom waar te maken. Jaren van hard werken volgen. Na verloop van tijd moet het roer worden omgegooid en openen Hanneke en Hans een pension voor logies met ontbijt. Opnieuw volgt een verhuizing, ditmaal naar Pingjum, en ze zullen een aantal jaren het schuilkerkje in Witmarsum beheeren en er de vele gasten ontvangen en rondleiden. Maar Pingjum is haar uiteindelijk te stil, te geïsoleerd. Opnieuw overwegen Hanneke en Hans een verhuizing, Terug naar

Amsterdam willen ze niet - te hectisch, te groot, maar een stil dorp in de polder is het andere uiterste. Ze zoeken naar een gulden middenweg en vinden die in Enkhuizen.

Daar worden ze geregelde bezoekers van de Vermaning. Uiteindelijk besluit Hanneke dat ze belijdenis wil doen en zo geeft ze in 2007 - tijdens een feestelijke Pinksterdienst - haar levenslange getuigenis een extra accent door ten overstaan van de Gemeente toe te treden met handoplegging. En ook geloof had voor Hanneke van alles te maken met muziek. De keuze van zoon Bart, om van de muziek zijn beroep te maken heeft haar grote vreugde gegeven.

De laatste paar jaren kampte Hanneke met gezondheidsproblemen die haar meer en meer afhankelijk maakten van haar omgeving. Veel moest ze loslaten, maar de muziek bleef altijd bij haar. Op 30 december 2014 overleed ze te midden van hen die haar zo dierbaar waren, op de leeftijd van 75 jaar. In Crematorium Ölandhorst te Lelystad namen op 5 januari familie, vrienden en Gemeente afscheid van een innemend en bescheiden mens.

De nagedachtenis aan haar naam zij tot zegen.

*Beatrix Jonker-Voort,
Doopsgezind predikant.*

Artikel uit "Contact"

*Periodiek van de Protestantse Gemeente Andijk-
Wervershoof*

Afgelopen zondag (8 maart) had ik besloten om de kerkdienst in onze kerk eens over te slaan. Vanwege mijn onderzoek naar de kerken in Enkhuizen, wilde ik deze dag de

Doopsgezinde Gemeente - ofwel Vermaning, zoals de leden dat noemen - in Enkhuizen met een bezoek vereren.

Omdat deze dienst een half uur later begon dan de onze, kon ik met een uitgeslapen gemoed richting Vermaning vertrekken. Op de parkeerplaats voor het Snouck van Loozen ziekenhuis kon ik nog een vrije parkeerplaats voor mijn auto vinden, waarna ik lopend de weg richting Venedie aflegde. In 1789 kochten de Doopsgezinden deze kerk van de Jansenisten (Oud-Katholieken) en sinds die tijd kerken zij aan het Venedie, dat toen nog een gracht was. Het gebouw moest wel verbouwd worden, wegens het dempen van het Venedie in 1903.

Bij het naderen van het kerkgebouw zag ik de koster, de heer H.J. van Lijnen Noomen, reeds voor de kerkdeur staan. Omdat ik in verband met mijn onderzoek een onderhoud met deze belezen Enkhuizer gepensioneerde apotheker heb gehad, herkende hij mij. Hij groette mij vriendelijk en leidde mij het prachtige 18^e eeuwse kerkgebouw binnen. Ik was iets te vroeg voor de dienst aanwezig, hetgeen mij de tijd verschafte om rustig het interieur te bewonderen.

Toen de dienst begon was het voor mij duidelijk aan te zien, dat ook in deze kerk de secularisatie hard had toege-slagen. Inclusief de kerkenraad en de predikante waren er 12 gelovigen (allen boven de 60) aanwezig (later voegde een jongeling zich bij ons). Waarschijnlijk omdat ik als nieuweling ruim 8% van het totaal aantal gelovigen uit-maakte, werd ik in de mededelingen door de koster, die te-vens secretaris is, vriendelijk verwelkomd.

De predikante, ds. E. van Harlingen-Laan, preekte over Jeremia 13:7. De bedorven gordel, het symbool van het goddeloze Juda van die dagen. De vermaning ging dan ook over de boosaardigheid in de wereld en in de mens. Het was

alsof ik hun 16^e eeuwse reformator Menno Simons hoorde preken. Toch is het wel nuttig voor een christen om bij dit onderwerp stil te blijven staan.

Na afloop was er koffiedrinken en het zou voor mij als gast in deze kleine "schare" te opvallend zijn, om hier als enige niet aan deel te nemen. Een kerkenraadslid leidde mij naar hun unieke preekstoel van voor 1650. Onder de aangebrachte verflagen bevinden zich een houtsnijwerk dat geteld geld voorstelt en drie meerminnen met dubbele staarten en vleugels. Het in de oude staat terugbrengen kost de gemeente natuurlijk een vermogen, evenals de opknapbeurten die het gebouw nodig heeft. Bij hun aanvraag voor overheidssubsidie wees onze gesecculariseerde overheid hen op de scheiding kerk - staat; een atheïstische bezuinigingsmoes. Gelukkig zijn de rijkere doopsgezinde gemeenten rond Haarlem hen beter gezind.

Vervolgens had ik een gesprek met de predikante, die mij wees op de boosaardigheid van de bewapeningswedloop. De kosten hiervan hadden beter besteed kunnen worden aan armoedebestrijding. Mijn tegenargument, dat wij mede dankzij deze wedloop al 70 jaren in vrede leven, vond geen genade in de ogen van onze pacifistische broeders en zusters in de Heer.

Tenslotte wil ik de hoop uitspreken, dat jullie in de Kapel mijn aanwezigheid die zondag niet node hebben gemist. Een uitstapje naar een andere gemeente kan namelijk wel eens leerzaam zijn.

Gertjan Kooiman.

Inloophuis "De Ruimte" Almere



1 november 2014 was de dag. Een dag waar we met heel veel vrijwilligers van het inloophuis en van de doopsgezinde gemeente Almere naar toe geleefd hadden. Waar we, met onze betrekkelijk kleine kernploeg, gigantisch veel energie in gestoken hadden.

En het was het waard! De dag liep op rolletjes, de ontvangst, de sprekers, de workshops, de catering, alles was van hoge kwaliteit. In deze nieuwsbrief blikken we uitgebreid terug op het jubileumcongres, maar we hebben natuurlijk ook ander nieuws uit De Ruimte.

Met vriendelijke groet, namens de vrijwilligers, de medewerkers en het bestuur.

PS

Dat de nieuwsbrief met verhalen over het congres nu 'pas' komt is gewoon een gevolg van uitputting. Er is zoveel energie gestoken in het congres dat de energie echt even op was. En ook bleven er in die periode klussen liggen die toch dringend bleken te zijn en dus voorrang kregen.

Agenda

Februari / maart

- Alle reguliere activiteiten staan op het activiteitenoverzicht op de website www.inloophuisderuimte.nl

- Verder ook:
Gezamenlijke maaltijd: iedere donderdagmiddag van 18:00 - 20:00 uur.
- Inloophuisviering: zondag 8 maart +12 april + 10 mei + 14 juni, steeds van 10:30 tot ca. 12 uur
- Taizé zang en gebedsavond: iedere woensdagavond 20:00 tot ca. 21:30 uur
- Stilte en gebedsavond: maandag 16 maart 20:00 - ca. 20:45 uur
- Geweldloos communiceren

Het dopers gedachtegoed

De Vermaning ontvangt graag bezoekers. We zijn een open geloofsgemeenschap die haar gedachtegoed graag deelt met iedereen die daar nieuwsgierig naar is. Let wel: de doopsgezinden (oftewel: dopers) laten een zeer eigentijds en noodzakelijk geluid horen, waarin het vredesgetuigenis en de aandacht voor kwetsbare groeperingen en individuen voorop staat, en dat doen ze al bijna 500 jaar. Al zolang er gemeenten bestaan, proberen zij de navolging van Christus vorm te geven. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf, zoiets gaat in het gunstigste geval met vallen en opstaan. Het blijft mensenwerk ten slotte.

Het dopers gedachtegoed is niet ontleend aan een kerkelijk gezag of aan een ooit met klem opgelegde collectieve belijdenis. Er is geen generale synode die de koers van de gemeente bepaalt er is geen centraal gezag

dat besluiten neemt over de hoofden van gemeentelieden heen. Alle gemeentes zijn zelfstandig in hun besluitvorming. Het uitgangspunt voor zowel de gemeente als ook voor haar individuele leden is het Bijbels getuigenis, de navolging van Christus. Het gedachtegoed van de gelovige is zijn of haar eigen unieke beleving van dat geloof en van betrokkenheid bij de gemeenschap waar hij of zij deel van uit maakt, en zo is het ook al bijna 500 jaar.

Ze hebben het niet cadeau gekregen, die dopers van het eerste uur, zo halverwege de 16^e eeuw. Vanwege hun opvattingen over eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijke gemeentes werden ze meedogenloos vervolgd door zowel de staat (lees: de Spaanse overheersers) als ook door de heersende kerk.

Hoe het begon

De zestiende eeuw wordt ook wel de eeuw van de Reformatie genoemd. De Kerk van West Europa - er was er maar één, te weten de Kerk van Rome - verkeerde in een crisis: de oorspronkelijke uitgangspunten (barmhartigheid en gerechtigheid) waren ondergesneeuwd geraakt door politieke belangen, door verval van kwaliteit in de bediening en door hebzucht van de bedienaren. Het protest daar tegen bestond al lang, maar de uitvinding van de boekdrukkunst, halverwege de 15^e eeuw, gaf het protest vleugels: boeken - in het bijzonder Bijbels - werden betaalbaar en gemeengoed, vlugschriften en pamfletten verspreidden pijlsnel gedachten en meningen, voor iedereen ter inzage.

De namen Luther, Calvijn en Zwingli zijn onlosmakelijk verbonden met die reformatie. Deze drie wilden de kerk ontdoen van wildgroei en onzuivere praktijken en ze deden hun pogingen daartoe van binnen uit, d.w.z. IN de kerk. Die kerk nam ze dat niet in dank af, stootte ze uit en vervolgde ze.

Naast die "grote drie" (de "Magisters") die de kerk van binnen uit wilden hervormen (liturgie in de landstaal in plaats van het Latijn, behoorlijke opleidingen voor bedienaren) en die door haar werden uitgestoten, kennen we een groot aantal namen van theologen en leken die zelf de kerk verlieten omdat ze zich niet meer konden verenigen met haar praktijk, die ze als on-Bijbels beschouwden. Ze richtten zich in woord en geschrift tot hun tijdgenoten, ze preekten in boerenschuren en in het open veld, ze werden veel feller vervolgd dan de magisters, omdat de kerk helemaal geen vat meer had op hun gedachten en activiteiten. De beschuldiging van volksopruiming trof hen veel zwaarder. Deze beweging die de kerk als instituut afwees, wordt tegenwoordig de "Radicale Reformatie" genoemd. Vooral onder de leken kwam nogal wat fanatisme en dweperij voor. De beruchtste naam onder hen is natuurlijk die van Jan van Leiden die naar Münster trok (1534) om daar het koninkrijk van de vrede uit te roepen, een experiment dat vooral volkse gemoederen beroerde, slechts anderhalf jaar duurde en in bloed werd gesmoord, zowel door interne verdeeldheid als ook door de bisschop van Munster.

Het is niet juist om de dopers op één lijn te stellen met het incident in Munster. De spreekwoordelijk geworden leider van het experiment, Jan(tje) van Leiden, was een van de vele randfiguren van de radicale reformatie waaruit ook de doopsgezinden zijn voortgekomen. De algehele verwarring die het incident mogelijk maakte was een tijdverschijnsel waar de gehele bevolking van West Europa mee te maken had. Ook de Engelse koning Hendrik VIII maakte zich in dat zelfde jaar los van de kerk van Rome.

De Radicale reformatie, vorm gegeven door mensen die de kerk de rug toekeerden, heeft ook een aantal namen opgeleverd van hen die stonden aan de wieg van het doperdom. Allereerst is daar die van een vrouw, Wendelmoet Claesdochter, die in 1527 werd terechtgesteld omdat zij zich buiten de kerk had gesteld ("Ik houde u sacrament (hostie) voor meel ende water en olie is goet om sijne schoenen te smeren") Volgens de bontwerker Melchior Hofmann (ca 1500-1543) was Luther niet radicaal genoeg omdat hij de on-Bijbelse kinderdoop handhaafde. Hofman preekte en schreef in Friesland en Noord Duitsland (Oost Friesland). In 1530 (her)doopte hij velen in de grote kerk van Emden en stichtte hij de gemeente die daar nog steeds bestaat. Zij werden 'sacramentariërs' genoemd. ,

Andere namen vinden we in Schleithem, Zwitserland, waar Michael Sattler, Konrad Grebel en Felix Manz zich keerden tegen de gematigde koers van Zwingli en in 1525 opnieuw gedoopt werden. Hier vinden we voor het eerst de naam "Täufer" - Dopers. Waarschijnlijk

van de hand van Sattler zijn de 'Schleithemer Artikel', waarin de auteur een aantal voorwaarden op een rijtje zet waaraan volgens hem een christelijk getuigenis zou moeten voldoen.

Ze zijn online gezet door de burgerlijke gemeente Schleithem. http://www.museum-schleithem.ch/taeufer_bekanntnis1.htm

Tot de doperse flank van de Radicale Reformatie keerde in 1536 zich Menno Simons(ca 1496-1561), tot



dan pastoor te Pingjum , Friesland. Menno gruwde van alle dweperij en wildgroei en hamerde in zijn preken en geschriften voortdurend op vroomheid, vrede en verdraagzaamheid. Over hem hoop ik in het volgende nummer van TvL meer te vertellen.

Beatrix Jonker-Voort

Programma's Fredeshiem

De tegenbeweging in de avant-garde kunst

Cursusleider: John van Schaik

Vrijdag 19 juni (17.00 uur) tot en met zondag 21 juni (16.00 uur)

Kosten: € 225,- voor een 1-pk en € 390,- voor een 2-pk.

info@fredeshiem.nl

Innerlijk pelgrimeren - Schrijvend op weg gaan en thuiskomen

Cursusleider: Sarine Zijderveld: www.papierenspiegel.nl.

Vrijdag 12 juni (17.00 uur) tot en met zondag 13 juni (16.00 uur)

- Kosten: € 145,- voor een 1-pk en € 260,- voor een 2-pk. -
info@fredeshiem.nl

Zendingsworkshop 2015

*'Bidden, zingen en horen:
een viering voorbereiden, hoe doe je dat?'*

Tijdens deze workshop, **zaterdag 11 april as**, zullen drie predikanten: ds. Yko van der Goot, ds. Machteld van Woerden en ds. Afke Maas-Smilde dienstvoorbereiding met de aanwezigen vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Zij gaven dit seizoen daarover ook les aan de lekenpredikerscursus van de Ring Midden-Nederland.

Ds. Yko van de Goot zal met ons aan de slag gaan rond het thema bidden, ds. Machteld van Woerden laat zien hoe zingen ons kan inspireren en ons kan helpen tot onszelf en tot God te komen, ds. Afke Maas-Smilde gaat met ons op reis door Bijbelverhalen. Ook zullen een aantal deelnemers aan de cursus u vertellen over hun ervaringen.

Tussen-de-middag staat er een goed verzorgde, eenvoudige lunch klaar. Na de lunch is men welkom bij de algemene ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending. Voor wie (nog) weinig bekend is met de Doopsgezinde Zending een mooie gelegenheid om met ons en ons werk kennis te maken! Leden kunnen desgewenst agenda en stukken voor de vergadering tevoren opvragen bij het secretariaat, liefst per

mail. Werkmateriaal voor de workshop zal 11 april in Bussum beschikbaar zijn.

Hoe ziet de dag er uit?

10.00 u ontvangst met koffie en thee

10.30 u start programma

12.30 u lunch (graag van tevoren bij ons opgeven i.v.m. inkopen)

13.00u ALV, tot uiterlijk 14.00u

Waar? Kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Naarden-Bussum (Wladimirlaan 10 te Bussum, op 5 minuten loopafstand van het station)

Graag ontmoeten we u 11 april aanstaande in Bussum,



Chris Maas

voorzitter Doopsgezinde Zending

Lente op Dopersduin

Gewaardeerde Gast,

één zonnestraal is blijkbaar voldoende: gouden licht valt door de nog kale bomen en overal waar je kijkt schiet kleur de grond uit. Nu nog krokusjes en narcissen, straks tulpen en klaprozen en de hele verdere bloemenzee. Als u wist hoe prachtig, dan boekte u subiet een lentemomentje op Dopersduin!

En laten wij u nu op uw voorjaarswenken kunnen bedienen?

Begin april geven paaseitjes extra kleur aan de lente op Dopersduin, tenminste, voor wie goed zoekt...vier dagen heerlijk verwend worden, wandelen in een ontluikende schepping, sfeervolle vieringen, en heerlijke maaltijden in een feestelijke setting! Dat is Pasen op Dopersduin, onder leiding van Bouwine Bakker en Hajo Hajonides...

In mei kunt u zelfs kiezen: een heerlijke meiweek (2-8 mei) vol jolijt en lentevreugd, wakker worden door duizenden vogeltjes, lange wandelingen in een ontwakend duingebied, uitbundige spelactiviteiten en verdiepende gesprekken.

Een week met jong en oud, een levendige lentemix van gasten en vrijwilligers, onder leiding van Yvette Krol en Hendrik Jan Klein Nagelvoort.

Kunt u die week echt geen vrij krijgen maar wilt u het voorjaar hier niet missen, dan is er ook nog het Pinksterweekend (22-25 mei), een stralende mogelijkheid om vier dagen even op te laden in het fijnste huis van Nederland: Dopersduin. Even de vrijwilligers laten werken, het heerlijke eten bijna in de schoot geworpen krijgen, geen omkijken naar de (klein-)kinderen, want die vermaken zichzelf...en ondertussen is daar dat schitterende gebied om naar te kijken, in te wandelen, door te fietsen...van te genieten. Misschien zelfs een strandmomentje als voorbode voor de zomer?

Het kan allemaal!

Dus kom die eerste echte zonuren maken op Dopersduin! Snuif die frisse lentelucht, zie dat tere groen ontluiken...en vier ondertussen de lente met ons mee! Boeken kan via de website www.dopersduin.nl, of neem contact met ons op: info@dopersduin.nl of: 072-5091274.

Wees welkom!

Wieteke en Martijn - Dopersduin

Markante Vrouw

Froukje Pitstra. *Ontelbare enkelvoud(en)*, dr. Anne Mankes-Zernike (1887-1972): een biografie. Uitgeverij Meinema 2014, 480 blz. € 34,50.

Op de voorkant van dit boek staat een afbeelding van een



wrouw, die bij lamplicht een boek leest. De schilder Jan Mankes schilderde zo zijn vrouw: Anne Zernike. Zij was de eerste vrouwelijke predikant in ons land, vredesactiviste én strijder voor vrouwenrechten.

Froukje Pitstra, historica en theologe, beschrijft toegankelijk en sfeervol het leven van Anne: een markante vrouw, die ook nu nog anderen inspireert!

Wat stilte met je doet

Het lijkt alleen maar heerlijk, als er geen herrie is om je heen, maar stilte kan ook drukkend zijn, of griezelig, of ineens gevoelens boven brengen, die je liever niet zou voelen.

Wat gebeurt er, als we stilte opzoeken?



Gedicht

Toen ik na de vertwijfeling en koorts
en lijfelijk onduldbare ellende,
geleidelijk weer aan de wereld wende,
kreeg elk geluid opnieuw iets ongehoords.

In woorden, die ik al van kindsbeen kende
herkende ik de ware zin des woords;
haast ieder 'en' verborg een 'enzovoorts',
in den beginne nam het woord geen ende.

Maar ik genas en deze roes verdween:
geluiden werden weer gewoon geluiden,
en in wat er gezegd wordt om mij heen
heerst als vanouds dezelfde flauwekul.
Men moet het mij maar niet ten kwade duiden
dat ik mij meer en meer in zwijgen hul.

Jean Pierre Rawie (1951)



Vermaningspad in Friesland

IJlst, Joure en Sneek

Op donderdag 14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) zullen vele Doopsgezinden uit het hele land naar Friesland komen om een fiets-, bus- of autotocht te maken en daarbij de Doopsgezinde kerken te bezoeken in dit gebied. De route voert in ieder geval langs de vermaningen van IJlst, Joure en Sneek. Binnenkort krijgt u meer informatie over het Vermaningspad. Zie: www.fds.doopsgezind.nl

COLLECTES in de VERMANING

11-01-2015: W.C. Doopsgezind WereldCongres	€ 18,55
eigen Gemeente	€ 28,85
25-01-2015: Inloophuis 'Ruimte'	€ 4,95
eigen Gemeente	€ 8,05
08-02-2015: Inloophuis 'Ruimte'	€ 8,41
eigen Gemeente	€ 11,57
22-02-2015: Restauratiefonds DG	€ 8,95
eigen Gemeente	€ 23,55
08-03-2015: Jongeren MWC '15	€ 20,41
eigen Gemeente	€ 33,15

Wanneer u, door wat voor oorzaken ook, niet in de Vermaning was:

NL97ABNA 04714 17262: Doopsgezinde Gemeente

NL06ABNA 04317 41050: Restauratiefonds DG

In 't Spionnetje

(terugblik op 4 maanden Doopsgezind leven-in-de-brouwerij)

IN 'T SPIONNETJE kijken is natuurlijk heel veilig, want alles zie je op veilige afstand: 'wat er gebeurt, in onze stad én Gemeente'.



ZAG natuurlijk de vorderingen aan de preekstoel. Anna Stringer werkt gestadig door (zolang het budget het natuurlijk toe laat!) HOORDE van de boekhouder, dat wij n i e t verder springen, dan onze polstok lang is!

NATUURLIJK hoopt uw Spionier dat u NL06ABNA 04317 41050 van het RESTAURATIEFONDS zo af-en-toe spekt met 'n bijdrage!

Heeft u - of uw familie - reeds zo'n fraaie zilveren THEE-LEPEL met de SIRENE (twee-staartige zeemeermin) er op? U belt, mailt of spreekt onze voorzitter br. J.C. Nolthenius aan, betaalt € 15,00 en uw koffie (of thee) wordt nog nooit zo zinvol geroerd!

Natuurlijk zijn we allemaal allang weer gewend aan de nieuwe kalender én agenda van 2015. Maar de regelmaat van onze diensten blijft gelukkig op de tweede én vierde zondag van de maand! Plus uiteraard de Christelijke feestdagen. Omdat zondag 27 december zo dicht na de Kerst is, gaan we proberen een oude traditie uit de kist te halen: een OUDJAARSDIENST op de laatste dag van december, aanvang 16.00 u. zodat een ieder 'gewoon' thuis oud & nieuw kan beleven!

Eind april zien de broeders en zusters van de DRIESLAG-Gemeente in DEN HELDER zich genoodzaakt de Vermaning te sluiten! Een verdrietige zaak, waarvan wij de wens uitspreken, dat wij, dat hopelijk n i e t hoeven te doen! De dichtstbijzijnde Gemeente op TEXEL wil ze natuurlijk graag ontvangen, maar het betekent wél, dat de Jutters de boot van 08.30 u. dienen te nemen! Een andere optie zal natuurlijk zijn: richting Wieringen (Hippolytushoef), waar ds. Tjalling Kindt ze graag zal verwelkomen!

Wij vertrouwen er op, dat u als lid of belangstellende, elke veertien dagen DOOPSGEZIND NU in uw mail aan treft! Zo niet, dan horen wij dat graag via info@dgenkhuizen.doopsgezind.nl of gewoon per telefoon 0228 - 316 512.

OOK het maandblad DOOPSGEZIND NL voor € 40,00 per jaar kan op uw mat vallen, als u dat doorgeeft aan de zelfde secretaris van onze Gemeente.

Lieve ALTEN, aardige SOPRANEN, stoere TENOREN en stevige BASSEN zijn én blijven natuurlijk van harte welkom bij het MENNOKOOR HOLLAND.

Zij repeteren elke eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 15.00 u. en geven dan - als dank aan de ontvangende Gemeente - een p r e s e n t a t i e van zo'n half uur. De ene maand in Friesland, de andere keer in Holland. (kijk verder maar op www.mennokoorholland.nl).

Vlak voor de grote vakantie, hoopt ondergetekende u wederom te schrijven op deze plek

SPIONIER

(ingekomen mededeling)

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een 'gewoon' testament?

Naast het 'gewone' testament is er sinds een aantal jaren ook het levenstestament. Hoewel de benaming erg op elkaar lijkt, zitten er verschillen tussen de twee. Het gewone testament werkt als je overlijdt en het levenstestament als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen in je leven. Er zijn mensen die zowel een testament als een levenstestament hebben. Wanneer kies je wat?

Testament

In een testament regel je allerlei zaken voor als je bent overleden. Bijvoorbeeld hoe en onder wie je erfenis wordt verdeeld en wie jouw erfenis afwikkelt. Het is niet altijd nodig om een testament te maken. De wet regelt namelijk wie er van je erft als je geen testament hebt gemaakt. Veel mensen willen echter zelf regelen hoe de erfenis wordt verdeeld. Er kunnen ook andere redenen zijn om een testament te maken. Bijvoorbeeld als je geldbedragen of een bepaalde bezitting wilt vermaken aan een specifieke begunstigde, bijvoorbeeld een geldbedrag aan het goede doel of een auto aan een neefje.

Voor sommige regelingen hoef je geen testament te maken. Sommige zaken kun je vastleggen in een codicil. Een codicil is een handgeschreven stuk dat je zelf hebt gemaakt. Op **www.overleven.nl/stappenplannen** lees je welke zaken je kunt vastleggen in een codicil en hoe je dat doet. Ook wordt vaak voor een testament gekozen om een executeur aan te wijzen. Als er een executeur is, kan de erfenis makkelijker worden afgewikkeld en wordt in veel gevallen onenigheid

tussen de erfgenamen onderling voorkomen. Ouders willen voor hun kinderen vaak de uitsluitingsclausule met een testament vastleggen. Hiermee wordt voorkomen dat een schoonkind bij scheiding van het kind meedeelt in de erfenis.

Levenstestament

Een levenstestament maak je om een vertrouwenspersoon aan te wijzen die namens jou beslissingen neemt als je dat zelf tijdelijk of definitief niet meer kunt. Als je bijvoorbeeld door ziekte zelf je zaken niet meer kunt regelen, bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het bijhouden van je administratie en het doen van belastingaangiften, maar ook het zorgen voor uw huisdieren, dan is het prettig als je een vertrouwenspersoon hebt aangewezen die dat voor je doet. Als je niet meer thuis kunt wonen, dan moet deze een nieuw tehuis voor je zoeken en namens jou beslissen wat er met uw huis en inboedel moet gebeuren. Het gaat niet alleen om zakelijke beslissingen maar ook om beslissingen over jouw medische behandeling. Vaak wordt gedacht dat een partner of kinderen al deze beslissingen namens jou kunnen nemen in zo'n situatie. Dat is echter niet zo. Als er dan geen levenstestament is, dan moet er aan de rechter worden gevraagd of hij iemand als bewindvoerder aanwijst die de zaken regelt. Je moet er rekening mee houden dat het enige tijd kan duren voordat de rechter een bewindvoerder heeft aangewezen en dat je waarschijnlijk zelf geen zeggenschap meer hebt over hoe die bewindvoerder jouw belangen behartigt.

In de praktijk

Zoals gezegd: er zijn mensen die zowel een testament als een levenstestament hebben. Neem bijvoorbeeld Annette.

Zij is gescheiden en heeft drie kinderen. Bij de Netwerknotararis maakte ze een levenstestament waarin ze haar drie kinderen als vertrouwenspersonen heeft aangewezen. Ze vindt het belangrijk dat haar drie kinderen haar samen vertegenwoordigen als ze dat zelf niet meer kan, zodat er geen gedoe kan ontstaan over geld. In het levenstestament heeft ze vastgelegd dat de jaarlijkse schenking die ze haar kinderen doet gewoon moet worden doorgezet. Ook heeft ze vastgelegd welke medische behandelingen ze wel en welke ze niet wil ondergaan. In het memorandum, een bijlage aan het levenstestament, legt ze nog een aantal praktische zaken vast zoals rekeningnummers en andere gegevens.

In haar testament heeft Annette beschreven dat haar drie kinderen van haar erven maar dat ook haar kleinkinderen geld uit de erfenis krijgen. Ze weet van de Netwerknotararis dat geld geven in je testament aan je kleinkinderen ook gunstig is voor de erfbelasting. Daarom krijgen de kleinkinderen het bedrag dat ze belastingvrij van hun oma kunnen erven (naar de belastingtarieven van 2015 is dat bijna 20.000 euro).

mr. Hans van der Horst, notaris te Grootebroek

WFO Netwerk Notarissen

Zuiderkerkplein 9, Enkhuizen - Burg.Schrijnderlaan 2, Grootebroek
tel./fax 0228-512444/ 515203

info@wfonotarissen.nl - www.wfonotarissen.nl

Elke donderdag vrijblijvend notarisspreekuur. Maak direct online een afspraak: <http://www.wfonotarissen.nl/notarisspreekuur>

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige notaris-kantoren. Wij werken samen door kennis te delen op het gebied van juridisch onderzoek, vakopleiding, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering.

Zie ook de achter-omslag van deze Teken van Leven !

Preekrooster en Agenda

Zond. 22 mrt.	10.30 u	ds. J. Brüsewitz (Leiden)
Ma. 23 mrt.	20.00 u	VERTOEVIING
Dond. 2 apr.	20.00 u	zr. ds. B. Jonker-Voort Enigheidsviering Witte Donderdag
Zond. 5 apr.	10.30 u	zr. ds. B. Jonker-Voort - Pasen
Zond. 12 apr.	10.30 u	ds. Tj. Kindt (Koog a/d Zaan)
Zond. 26 apr.	10.30 u	zr. ds. B. Jonker-Voort
Zond. 10 mei	10.30 u	zr. drs. C.M.A. Frederiks
Dond. 14 mei	-	Vermaningspad IJlst, Joure & Sneek www.fds.doopsgezind.nl
Zond. 24 mei	10.30 u	zr. ds. B. Jonker-Voort Pinksteren
Zond. 14 juni	10.30 u	zr. ds. J.H. de Ruiter <i>LuMen-dienst</i>
Zond. 28 juni	10.00 u	zr. ds. B. Jonker-Voort <i>Lutherse kerk - Breedstr. 40</i>
Zond. 12 juli	10.30 u	zr. ds. J.H. de Ruiter <i>LuMen-dienst</i>
Zond. 26 juli	10.00 u	ds. H. Th. Ament (Leeuwarden) <i>Lutherse kerk - Breedstr. 40</i>

Kijk ook regelmatig op: www.dgenkhuizen.doopsgezind.nl
www.elkenkhuizen.nl - en - www.kerkpleinenkhuizen.nl
(de moeite waard!)



WFO

.....
mr. Hans van der Horst
mr. Anna Bakker
mr. Kees van Duin



Net iets meer **notaris**

Burgemeester Schrijnderlaan 2 . 1613 JW . Grootebroek
Zuiderkerkplein 9 . 1601 HK . Enkhuizen
T (0228) 51 24 44 . F (0228) 51 52 03
info@wfonotarissen.nl . www.wfonotarissen.nl